

FOLKE VIRKE



August - September - Oktober 2023

Den digitale virkelighed



www.folkevirke.dk



3

Det digitale og det analoge skal gå hånd i hånd

Af Katrine Lester, direktør, Danske Seniorer



Digitalt udsatte er en broget skare

Af Annemarie Balle, redaktør

6

At surfe på nettet uden at være bange for bølgerne

Af Kim Reinhard, IT-konsulent

9





FOLKEVIRKE

Social, kulturel og politisk oplysning

Udgivet af oplysningsbevægelsen
FOLKEVIRKE

Oplag: 1.200 . ISSN 0015-5845

**Deadline for næste nummer:
20. oktober 2023.**

Bladet kan kun bestilles ved direkte henvendelse til:

Folkevirkes kontor

Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal
1153 København K
Tlf. 33 32 83 11
E-mail: folkevirke@folkevirke.dk
www.folkevirke.dk

Dette nummer koster i styksalg
kr. 60 + porto.

Særpris for classesæt.

Bladabonnement kr. 210 + porto pr. år

Medlemskab kr. 400 pr. år

Beløbene kan indbetales på

Folkevirkes konto:

Reg.nr. 5301 . Kontonr. 0287753

Redaktion

Annemarie Balle (ansvarshavende)
Firkløvervej 1
2400 København NV
Tlf. 51 51 24 20

Forretningsudvalg

Formand: Annemarie Balle

Næstformand:

Jeanne Bau-Madsen

Kasserer: Tove Hinriksen

Karen Hallberg

Ulla Lunde Hansen

Anne Lise Jensen

Tove Kristensen

Lene Lund

Katrina A. Rasmussen

Susanne Tarp

Tryk og layout

Aars Bogtryk & Offset, tlf. 98 62 17 11

E-mail: aarsbogtryk@aarsavis.dk

Layout: Louise Christensen

Genrefotos: www.colourbox.dk

Projektet er blevet støttet af Dansk
Folkeoplysnings Samråds Udvik-
lingspulje til Folkeoplysning 2022.



FORENINGEN AF
DANSKE KULTUR-
TIDSSKRIFTER



Den digitale virkelighed

Folkevirke har med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråds Udviklingspulje til Folkeoplysning 2022 gennemført en række kurser om, hvordan IT kan gøre hverdagen lettere.

På kurserne stod det klart, at mange – især den gruppe borgere, som populært sagt ikke er vokset op med IT – oplever livet med den digitale hverdag som problematisk.

Der er mange sten på vejen:

- Brug af MitID.
- Gøre brug af iPad'ens mange muligheder.
- Gøre brug af PC'ens mange muligheder.
- Gøre brug af iPhone'ens mange muligheder.
- Elektronisk kontakt med offentlige myndigheder.
- Nødvendige, elektroniske dialoger med virksomheder og pengeinstitutter.

Mange borgere mangler en hurtig og enkel hjælp og vejledning, når problemerne opstår. Så er løsningen ikke at vente på en tid til hjælp hos Borger-service eller på biblioteket.

Selv om flere af problemerne kan virke meget irriterende i hverdagen, så er det vigtigt også at huske på, at den digitale virkelighed bestemt også rummer mange lettelser.

- ✓ Let og hurtig kontakt med familie og venner, som bor langt væk.
- ✓ Telefonopkald med billede via fx Skype og FaceTime.
- ✓ Hurtig søgning på nettet.
- ✓ Let at finde frem til vejledninger og opskrifter på fx YouTube.
- ✓ Indkøb på nettet, så varerne kan blive bragt til døren.
- ✓ Hurtig kontakt med ens bank og offentlige myndigheder.
- ✓ Let overførsel af penge.

Sikkert er det, at den digitale "mønt" har to sider. Lige så sikkert er det, at den digitale virkelighed bliver ved med at være en integreret del af vores hverdag. Udfordringen består så i, at alle borgere bliver en del af den digitale virkelighed, og at omgangen med IT gøres så problemfri som muligt.

I dette nummer af Folkevirke peges der bl.a. på en række områder, hvor der skal ske forbedringer. Desuden peger skribenterne på muligheder og visioner for den digitale fremtid.

*På gensyn i Folkevirke
og god læselyst!*

**Annemarie Balle,
redaktør**

INDHOLD

Det digitale og det analoge skal gå hånd i hånd	3
Digitalt udsatte er en broget skare.	6
At surfe på nettet uden at være bange for bølgerne	9
Digitalisering	12
Kvindestemmer 2024:	
Folkevirke byder på store oplevelser.	14
Folkevirke udstiller på Københavns Rådhus:	
Folkevirke klar med stor demokratiudstilling	15
Goddag til Danmark.	16
Folkevirke på Folkemødet på Bornholm:	
Nødvendig debat om demokrati	17
Arrangementskalender 2023	18
Folkevirke på Kulturmødet Mors:	
Demokratiets maskinrum.	20

Det digitale og *det analoge* skal gå hånd i hånd

Foto: Lars Krabbe



Af *Katrine Lester*,
direktør,
Danske Seniorer

Digitaliseringen af vores samfund fortsætter med en iver og en hast, som vi aldrig har set før. Det skaber nye muligheder, men også alvorlige problemer og ulighed. Løsningen kan være at arbejde med det digitale og det analoge som hinandens forudsætninger, frem for hinandens modsætninger.

Digitalisering, AI, machine-learning, algoritmer og Chat-GPT er blot nogle af de begreber, som definerer den digitale forandring af vores samfund. Digitaliseringen kan sammenlignes lidt med damplokomotivet i den tidligere industrialisering. En markant og kraftig teknologi, der påvirker alle dele af samfundet i takt med dens udbredelse.

Man skylder først at anerkende digitaliseringens åbenlyse fordele. For mange af os er det blevet en naturlig del af vores hverdag og har gjort vores liv nemmere. Man behøver ikke finde en bankautomat og hæve kontanter for at afregne indbyrdes med en veninde eller en bekendt. Man bruger bare MobilePay. Man behøver ikke booke tid hos kommunen eller sende et brev med posten. Man sender bare sit brev via Borger.dk. Man behøver ikke at

have bunker af reklamer eller kvitteringer til at fylde. Man finder dem bare på en app. Man behøver ikke et telefonnummer til alle sine venner. Man finder dem bare på Facebook. Ja, på mange fronter er vores liv blevet nemmere af digitaliseringen. Vi har i høj grad fået mere autonomi i vores hverdag.



Digitaliseringens skyggeside

Men digitaliseringen har en klar skyggeside. For i vores iver over dens mange fortræffeligheder, er der en reel risiko for, at den digitale revolution æder sine egne børn. Helt konkret breder digitaliseringen sig ikke bare til alle dele af vores samfund. Den truer med at erstatte samtlige analoge elementer i det. Det er den udvikling, som vi må og skal komme i forkøbet.

I Danske Seniorer er digitalisering en mærkesag for os. Vi oplever hver dag, hvordan IT-usikre seniorer bliver gradvist mere

isolerede i deres eget land. Kontakten med det offentlige er oplagt som eksempel. De digitale platforme bliver konstant udskiftet.

Først NemID, så MitID. Først e-Boks og nu Mit.dk. Når man er senior og aldrig i sit liv har været afhængig af apps eller smartphones, er det meget svært f.eks. at downloade en app eller opdatere den. Det er svært at scanne sit pas eller bekræfte sin identitet. Det er svært at sende et brev via Borger.dk, for slet ikke at nævne, hvis man skal vedhæfte en fil, man skal finde i et virvar af filer på computeren.

Udfordringer i hverdagen

Overgangen til MitID viste, hvordan man havde undervurderet disse udfordringer.





Den viste også, at man havde overvurderet graden af digitalisering i samfundet. Borgerservice blev lagt ned, borgere kunne ikke logge på deres netbank eller offentlige hjemmesider, og fristen for overgangen til MitID måtte udskydes med fire måneder. Det viste sig, at hundredtusindvis af danskere havde problemer med at komme på MitID. Den kollektive trafik er et andet eksempel. Ideen med offentlig transport er, at den dækker hele landet, at man kan regne med den, og at den er tilgængelig for alle borgere. Er man pensionist og vant til at betale sin enkeltbillet kontant, er man i dag nærmest en byrde for selskabet. Der er grænser for, hvor mange byttepenge buschaufføren må give

igen, hvilket de facto er et forsøg på at minimere antallet af rejsende, som betaler deres rejse med fysiske kontanter. Oveni, skal man selv bestille et pensionistkort eller møde op hos trafikselskabet eller borgerservice og bede dem om at udfylde de påkrævede oplysninger. Igen, tidskrævende, bøvlet og for mange uoverskueligt.

Banker er et oplagt sidste eksempel. "Kontantløse banker" er et kontraintuitivt koncept, som desværre vinder indpas i flere dele af landet. Konceptet er meget simpelt – banker, som hverken godtager indbetaling eller udbetaling af kontanter til deres kunder i banken. Kort sagt, kan man altså ikke længere møde fysisk op med kontanter i sin bank. Det omfatter også foreninger, hvor nogle må betale store summer for at få fragtet kontanterne i deres foreningskasse til nærmeste

døgnboks. Samtidig oversvømmes selv små foreninger med krav om digital tilsendelse af dokumentation på alt mellem himmel og jord. Selv noget så banalt som at skifte kasserer kan resultere i en jungle af dokumentationskrav. Nogle steder kvitterer banken til og med et ekstra gebyr, hvis en lokalforening skifter kasserer. Hvis man er heldig, har ens lokale bank udliciteret kontantbehandlingen til en bankautomat et andet sted i byen. Så er det jo bare med at begive sig ud på jagt. Det er selvsagt svært, hvis man ikke har en smartphone eller ikke er vant til at benytte en GPS-app.

Seneste skud på stammen er dagligvarebutikker og andre virksomheder, som gerne ser en afskaffelse af kontanter eller en mærkbar begrænsning af mulighederne for at bruge kontanter. Alle de foregående eksempler er historier fra virkelige dele af vores samfund. Fra mødet med de offentlige myndigheder til brugen af kollektiv trafik og den private banksektor. Blot nogle eksempler på områder i vores samfund, hvor digitaliseringen ikke længere supplerer mere analoge elementer i hverdagen, men hvor den langsomt og til stadighed erstatter dem.

Borgere marginaliseres

Forskningen har påvist, hvordan digitaliseringen blot forstærker sociale skel mellem samfundsgrupper. Seniorer, ufaglærte, hjemløse, udsatte og folk med udenlandsk baggrund er blot nogle af de grupper, som bliver marginaliserede af at

være en del af et samfund, som reelt begrænser deres adgang til alt fra banker og forsikringer til offentlig service. Ja, selv veluddannede seniorer eller folk uden interesse for IT bliver hægtet gradvist af. Vil vi virkelig acceptere, at vores samfund får store grupper af andenrangsborgere? Tror vi på, at vi får et sundere og mere sikkert samfund ved at erstatte alle kontanter med tal i et computersystem eller ved at opbevare alle vores personlige oplysninger digitalt?

I Danske Seniorer beskæftiger vi os dagligt med seniorers oplevelser af det digitaliserede samfund. Vi anerkender digitaliseringens mange fordele. Den gør livet nemmere for både borgere og virksomheder.

Derfor skal vi fortsat investere i teknologi, innovation og digital udvikling. Men det skal gå hånd i hånd med de analoge løsninger. Vi ønsker både at bibeholde og udvikle de offentlige selvbetjeningsløsninger, som mange af os benytter flittigt. Men vi ønsker også, at retten til at blive digitalt fritaget skal have en reel værdi. Man skal ikke blot kunne blive fritaget fra Digital Post. Man skal også kunne blive fritaget fra digitale selvbetjeningsløsninger over en bred kam.

Nye digitale løsninger skal være gennemtænkte og sikre.

Vi må ikke gentage fiaskoen med implementeringen af MitID.

Retten til ikke at være digital skal gælde alle dele af det offentlige virke, herunder i den kollektive trafik.

Vi ønsker også at udvide denne ret til de dele af den private sektor, som udgør samfundskritiske funktioner. Det er lovpligtigt at have en

bilforsikring, en NemKonto eller være kunde hos et el-selskab. Retten til at være digitalt fri skal naturligvis også gælde i mødet med disse virksomheder. Herunder hører naturligvis også banker, som igen skal være åbne for kunder, der både hæver og indsætter kontanter.

Foreninger skal ligeledes fritages fra det dokumentationshelvede, som kvæler det sidste liv ud af det stolte danske foreningsliv.

Nødvendig balance

Der er nødt til at være en balance mellem det digitale og det analoge. Man skal have friheden til at være så digital, man vil. Men man skal også have retten til at blive fritaget. Det er ikke en effektivisering at digitalisere i så ekstrem grad, at man må bruge milliarder på kompensationsarbejde for borgere, der har

brug for fysisk hjælp til at bruge selv samme smarte digitale løsninger. De områder jeg her har nævnt, er eksempler på, hvor balancen mellem det digitale og det analoge er blevet for skæv. Der skal indrettes særskilte løsninger for både de digitalt stærke, og dem der hellere vil fortsætte analogt. Hvad enten man prioriterer det nemme og friheden, som følger med at ordne sine sager digitalt, eller man sætter pris på trygheden og det velkendte ved det analoge, skal der være en vej for alle borgere.

Ønsker vi et samfund, hvor alle borgere har samme retssikkerhed, og ønsker vi et samfund, der fungerer både optimalt for de digitale og de ikke-digitale, så lad os starte med at se det digitale og det analoge som hinandens forudsætninger for at lykkes.



Der er nødt til at være en balance mellem det digitale og det analoge. Man skal have friheden til at være så digital, man vil. Men man skal også have retten til at blive fritaget.

**Katrine Lester, direktør,
Danske Seniorer**

Digitalt *udsatte* er en broget skare

Vigtigt at finde frem til digitalt udsatte – og kunne tilbyde en enkel og let forståelig vejledning, lyder det fra frivillig IT-kyndig Svend Matthiesen.



Af Annemarie Balle,
redaktør

- Fra mange sider lyder det, at den generation, som er vokset op med en PC og en mobiltelefon, ikke har problemer med at navigere i et digitalt samfund. Men det er ikke rigtigt, lyder det fra den erfarne IT-rådgiver Svend Matthiesen.

Han har gennem mange år tilbudt IT-rådgivning på frivillig basis. Hans baggrund er bl.a. et arbejde i en IT-afdeling.

- Her kom medarbejderne med ofte akutte IT-problemer. Mit standard-svar var, skal jeg fixe det hurtigt, eller skal vi snakke om, hvordan dit problem kan løses. Hvis mine kolleger stod med en hård deadline, så var svaret som regel, at jeg bare skulle fixe problemet, så de kunne komme videre med opgaven. Men når man får talt om, hvordan problemet kan løses, så får brugeren en større indsigt i, hvordan systemet og programmerne virker, og dermed bliver man også mere sikker på, at brugeren får flere IT-kompetencer, lyder det fra Svend Matthiesen.

- Sagt med lidt andre ord, så er spørgsmålet, om man skal give borgerne en fiskestang eller en madpakke.

Han tilføjer, at når man taler om digitalt udsatte, så forbinder rigtig

mange det med ældre og måske også udviklingsmæssigt udfordrede.

- Men det er langt fra hele sandheden. Det er en skrøne, at de unge forstår alt og er digitalt selvkørende. Et eksempel på, at det ikke passer, er, at mange unge ikke er fortrolige med e-Boks. De forstår ofte ikke, at der er tale om et offentligt system, som er meget forskelligt fra fx Snapchat og TikTok. De forstår ikke, at de skal bruge det offentlige system til mange typer kontakt med det offentlige. Og måske mest alvorligt er det, at hvis de ikke forstår det, så ved de det heller ikke – og derfor søger de ikke hjælp.

Svær kontakt med digitalt udsatte

- Men uanset hvilken gruppe, der har brug for hjælp og vejledning til at finde rundt i det digitale univers, så er en af de helt store udfordringer at finde frem til dem. Det nytter

ikke noget at sende noget i e-Boks eller skrive det på de respektive hjemmesider. Her finde de digitalt udsatte det aldrig, påpeger Svend Matthiesen.

- Til en start kunne man kontakte den gruppe, som allerede nu er fritaget for digital post. Men det er langt fra tilstrækkeligt. En god måde at finde frem til en større gruppe ville være at kontakte alle de borgere, som ikke regelmæssigt logger ind på deres e-Boks. Men der er nok en lovgivning, som blokerer for den fremgangsmåde, erkender Svend Matthiesen.

- Det mest ideelle vil nok være, at man sender et fysisk brev til alle borgere over 18 år og i et let forståeligt sprog fortæller om mulighederne og tilbyder en introduktion til systemerne og de forskellige digitale løsninger.

En ide er også, at man taler med de digitalt udsatte og finder ud af,



Svend Matthiesen: - Fra det offentlige side kan der gøres meget mere for at lette alle adgang til de digitale løsninger. Det kræver blot lidt mere fokuseret omtanke.

hvad der er af forhindringer for dem. Det skal ske meget metodisk og gælde en meget stor gruppe. På den måde vil man kunne indsamle rigtig mange informationer og få en mere præcis viden om, hvor problemerne især er – og nok så vigtigt, hvilken støtte disse personer har brug for.

- Det skal ikke være sådan, som man gjorde, da MitID blev introduceret, hvor man bl.a. henviste til YouTube og andre steder med korte videoer, lyder det fra Svend Matthiesen.

- Her finder de digitalt udsatte slet ikke hen – og i dag ligger der fortsat forældede videoer, som forvirrer mere, end de gavner.

Mere fokuseret kommunikation

- Helt generelt synes jeg, at det offentlige skal være mere opmærksom på, hvordan der kommunikeres. Der bruges rigtig mange tekniske udtryk. Her kunne man i stedet forklare ordene mere enkelt, lyder det fra Svend Matthiesen.

- Personlig har jeg købt en engelsk ordbog, hvor alle engelske ord forklares med blot 2.000 let forståelige nye ord. Det kan så godt være, at man skal bruge lidt ekstra ord til at forklare de tekniske udtryk, men så er man også mere sikker på, at forklaringerne forstås.

- Det offentlige bør også disponere deres breve bedre. Ofte indledes der med noget helt ligegyldigt, og så på side to eller tre står konklusionen – det er jo stik modsat al erfaring om, at man skal skrive konklusionen og det vigtigste først. Så kan de interesserede borgere læse videre, hvis de har lyst.

- Jeg har også set, at det offentlige advarer mod, at man trykker på links i breve og mails – og så et par linjer længere nede indsættes der et link, hvor man som borger kan læse mere om emnet.

- Helt generelt kan man sige, at det offentlige bør have mere fokus på deres målgruppe og på, hvad målgruppen har brug for at vide. Der kan så henvises til steder, hvor man kan søge yderligere viden, eller der kan tilføjes en ekstra side med uddybende beskrivelser. I dag er kommunikationen fra det offentlige ofte for plumret.

- Man burde skrive på samme måde som en kageopskrift. Hvad skal man bruge, og hvordan går man så frem. Sidst kan der så stå, at hvis man vil supplere lidt, kan man gøre sådan og sådan.

- Så fra det offentliges side kan der gøres meget mere for at lette alle adgang til de digitale løsninger.

Mange bump med MitID


- Hvis jeg skal tage et enkelt eksempel på, hvor katastrofalt det kan gå, så må det være indførelsen af MitID. Helt elementært manglede der en god fortælling om, hvorfor vi skulle skifte over til MitID, ligesom de mange negative fortællinger fik lov til at



florere alt for længe og stod uimod sagt i lang tid.

- Så var der den meget lange ventetid, hvor borgerne fik at vide, at de først behøvede at få MitID, når deres pengeinstitut krævede det. Det betød, at der blev et helt unødvendigt pres på borgerservice. Flere opfattede heller ikke, at de ikke nødvendigvis skulle købe en ny smartphone for at få MitID til at virke, men at de kunne nøjes med fx en kodeviser.

- Det lidt rodede forløb resulterede også i, at mange fortsat synes, at MitID er langt mere besværligt end NemID. Med NemID skulle man skrive sit CPR-nummer (eller ID), skrive kodeordet og til sidst finde de seks cifre på kortet og skrive dem. Med MitID skal man skrive sit brugernavn, taste de seks cifre, der vises på kodeviseren og til sidst skrive kodeordet.



- Men der må også være en grænse. Der må sættes nogle rammer og være et fokus på, at de digitalt udsatte skal kunne følge med og bliver inddraget.

**Svend Matthiesen,
frivillig IT-rådgiver**

Det er da nemmere, lyder det fra Svend Matthiesen.

Mange digitale udfordringer

- Ser man mere generelt på området, så er det jo ikke kun MitID, der volder problemer, påpeger Svend Matthiesen.

- Det gælder i lige så høj grad fx brug af mobiltelefon og af PC, vedhæftning af billeder til mails, brug af AppleTV på steder, hvor jord-tv er dårligt, og at man kan have mere end et vindue åbent på en PC. Vinduerne kan minimeres, så man ikke behøver at lukke dem hver gang.

- Andre udfordringer er, at mange ikke forstår, hvad en smartphone er. Det er netop ikke blot en telefon. Selve telefondelen er ganske minimal. Hovedparten er en PC. En vigtig forskel, som man skal have indsigt i og forståelse for.

- Ser man på manges brug af nettet og deres mobiltelefon, så bruger langt de fleste net og mobil til at sende sms'er, sende mails, modtage nyhedsbreve samt søge på nettet.

- Men er man digitalt fuldbefarende, så er disse aktiviteter jo kun en brøkdel af, hvad en PC kan bruges til, og hvad nettet kan bruges til.

- De mange funktioner skal læres. Og der kommer hele tiden nye funk-

tioner til, som skal læres – og den udvikling vil fortsætte, så tesen om, at når dagens ældste er døde, så er der ingen problemer med at bruge digitale løsninger, tror jeg ikke på. Der vil hele tiden dukke nye funktioner op. Funktioner, som skal læres.

- Når man ser på, hvordan staten bruger de digitale løsninger, så virker det som om, at drivkraften er, at det er billigere end at sende breve ud til borgerne. Det er også en helt legitim årsag.

- For de fleste borgere virker det også, som om det er lettere, så det er i mange tilfælde til gensidig gavn at tilbyde digitale løsninger.

Sikre alle adgang

- Men der må også være en grænse. Der må sættes nogle rammer og være et fokus på, at de digitalt udsatte skal kunne følge med og bliver inddraget.

- Det er afgørende, at de digitalt udsatte findes. Og det er ikke en let opgave. Ser jeg på mit eget arbejde som frivillig, så er det stort set kun kvinder, som beder mig om hjælp. Det kan ikke passe, at alle mænd problemløst kan navigere i den digitale verden. Der må være andre grunde til, at mændene ikke henvender sig.

- En af de store farer, når det gælder digitalt udsatte, er, at de – måske

sagt med lidt store ord – risikerer at miste nogle af deres borgerrettigheder og ikke får opfyldt deres borgerpligter. Det kan være, at de ikke får læst vigtig information fra kommunen og dermed går glip af nogle tilbud – eller ikke får indberettet noget ønsket til kommunen.

- Man kan sige, at borgerne selv kan søge efter forskellige typer informationer, men en af udfordringerne er, at man skal søge efter noget, som man ikke ved eksisterer. Det kan også være svært at navigere på en lang række hjemmesider, påpeger Svend Matthiesen.

Så mine få råd er, at:

- Det offentlige skal være mere fokuseret i sin kommunikation.
- Der generelt skal ske et skifte i kommunikationen væk fra en gammeldags nærmest cancelliagtig stil til en mere nutidig taleform.
- Der skal arbejdes målrettet på at finde frem til de digitalt udsatte.
- Der skal tilbydes let adgang til støtte til de digitalt udsatte – det kunne fx være en direkte telefon til et nummer i stil med 1318.
- Der i højere grad skal sættes ressourcer af til samtale og dialog med de digitalt udsatte.
- Der skal udarbejdes letforståelige guides.

At surfe på *nettet* uden at være bange for bølgerne



Af Kim Reinhard,
IT-konsulent

Cand.pæd. Jeanne Bau-Madsen og jeg har i Folkevirke sammen gennemført et IT-kursus for ældre, hvor vi har fokuseret på, hvordan IT kan gøre ens hverdag nemmere. På grundlag heraf har vi opstillet nogle hovedpunkter om, hvordan uøvede kan komme videre i brugen af IT.

Helt grundlæggende drejer det sig ikke kun om at give nogle informationer videre til kursUSDeltagerne. Problemer med at kaste sig ud på det dybe IT-hav drejer sig ikke kun om manglende viden, men meget ofte om helt basal viden om IT-universet.

Gruppen af ældre og uerfarne kan derfor deles op i to kategorier:

1) De, der har prøvet at give sig i lag med IT, men er løbet ind i vanskeligheder og derfor har kastet det hele overbord med foragt.

2) De, der slet ikke har turdet starte med IT, fordi de har hørt de mange rædselshistorier i medierne om, hvad man risikerer at løbe ind i som uerfaren bruger – bl.a. at blive snydt og franarret penge.

Derfor bliver den pædagogiske opgave at gøre indgangen til IT så enkel og ligetil som muligt. At fokusere på at få tingene til at fungere, inden man pøser mere viden på. Man kunne starte med følgende:

- Forklare de forskellige funktioner på en iPad/tablet.
- Vise deltagerne, hvordan de betjener en touch-skærm.
- Demonstrere hvordan man navigerer på iPad/tablet. Bl.a. vise deltagerne, hvordan de stryger til venstre, højre, op og ned for at bevæge sig rundt.
- Lære deltagerne at bruge skærm-tastaturet.
- Introducere deltagerne til forskellige apps. Her vil det være oplagt at starte med enkle apps som ur, vejr eller lommeregner, der kan være nyttige for de fleste.

- Hjælpe deltagerne med at downloade nye apps. Vise dem, hvordan man søger efter apps i App Store, og hvordan man downloader dem.

Næste trin vil være at lede deltagerne ad stier, der er sikre, og hvor de ikke behøver at være urolige for at løbe ind i IT-pirater.

Nogle oplagte pædagogiske fif, som kan være med til at hjælpe mere uerfarne til at turde sejle ud på ukendte vande, kan være:

- Danne mindre grupper af uerfarne, der til en start må mødes rent fysisk, men som, når de bliver mere erfarne, kan mødes via videokonferencer. En person, der ikke har tendens til søsøge, skal være tovholder i gruppen. En erfaren IT-kyndig underviser tovholderen i basale funktioner på deltagerens tablet. Når tovholderen er helt søstærk, samler vedkommende sin gruppe for at give sin viden videre. Først når alle i gruppen er helt fortrolige med det indlærte, vender tovholderen tilbage til den IT-sagkyndige for at



tage ny last ombord. Og sådan fortsætter det, indtil alle i gruppen smiler, når de hører ordet "IT". Der er også en mulighed for de mere søstærke for at deltage i nogle af de kurser, som Ældresagen jævnligt afholder. De her optankede færdigheder kan derefter sejles tilbage til deres IT-basisgruppe.

- Gøre de uerfarne trykke i brugen af deres iPad/tablet. Flere erfaringer peger på, at det vil være en fordel at vælge en iPad, som kan anskaffes for ca. 3.000 kr. fra ny og for omkring 1.500 som brugt. Ikke alene er en iPad intuitiv og nem at bruge, den er desuden også meget sikker i brug, hvis man holder sig til kun at bruge apps fra Apple. Hvis man til gengæld vover sig ud på nettet og downloader derfra, er man meget mere udsat

for farer og ubehagelige oplevelser. En ekstra god ting ved en iPad er dens evne til at lade det hele styre af ens egen stemme. Der er også mulighed for at forstørre tekst og billeder. Sidst men ikke mindst er der en app, hvor ældre kan hente hjælp.

- Apps er forskellige. Der er gratis apps, og der er apps, som man skal betale for. Apps, der er gratis, indsamler ofte oplysninger om dig via cookies (f.eks. Facebook og Instagram). Det resulterer i, at man senere bliver offer for målrettede reklamer. Det er prisen, som man betaler for at få de gratis apps. Desuden er der forskel på den måde, som store firmaer/offentlige instanser agerer på sammenlignet med mindre kommercielle virksomheder, der ofte har en mere uigennemskuelig moral.



FORSLAG TIL UERFARNE

Apps, der er praktiske i hverdagen og samtidig er sikre at bruge:

E-Boks: Post fra både offentlige myndigheder og private virksomheder (banker osv.).

Digital Post: Post kun fra det offentlige.

Minsundhed: Alle informationer (journaler, tests osv.) om din sundhedstilstand.

Medicinkortet: Se alle dine åbne recepter, forny din medicin online.

Min læge: Kom i kontakt med din læge online, bestil tid online osv.

Akuthjælp: Behov for akut lægehjælp.

MinSp: Alle aftaler og prøveresultater fra det offentlige sygehusvæsen.

Medicin og pille reminder: Husker én på, hvornår medicin skal tages.

Sundhedskortet: En digital udgave af sundhedskortet.

Banker: De fleste store banker har sikre og uhyre praktiske apps, der er nemme at bruge.

MobilePay: En uhyre nem måde at betale på.

Gmail: Uhyre nem måde at modtage og sende e-mail.

DuckDuckGo: Sikker måde at søge på nettet.

MitID: Det er Danmarks digitale ID. Med det beviser du, hvem du er på nettet – fx når du skal overføre penge i netbank eller logge på borger.dk.

ARNE IT-BRUGERE

Apps, der ikke er absolut nødvendige, men alligevel praktiske i hverdagen:

FaceTime: Tal med dine nærmeste face to face.

Google Maps: Find vej. Desuden find din bil, hvis den er "borte".

Messenger: Få kontakt med venner og bekendte.

Perplexity: Svarer på alle dine spørgsmål.

BorgerApp: Ordner alt med det offentlige (flytning osv.).

Rejsekortet: Ordner alt mht. dine togrejser.

Ældresagen: Alle de tilbud Ældresagen har at byde på digitalt.

Apps, der er underholdende, men ikke absolut nødvendige:

Tv-tid: TV-programmer for alle kanaler.

Filmstriben: Kvalitetsfilm via din bibliotekskonto.

YouTube: Uendeligt mange videoer og især ældre film.

IMDb: Database med information og bedømmelse af næsten alle film.

TED: Foredrag om alskens emner.

Google Fotos: Opbevarer og sorterer alle dine fotos i skyen, så de ikke optager plads på din iPad, iPhone, PC osv.

eReolen: Låne e-bøger og lydbøger online via din bibliotekskonto.

Pocket: Gemmer alle artikler m.m., du finder på nettet, så du kan læse

dem senere, du kan endda vælge at få dem læst op.

Booklover: Den bedste app for bøger i PDF-format. Kan også vise tegneserier, grafiske romaner osv.

IBouquiniste: Ebogslæser der endda kan læse dine skrevne bøger højt.

Bluefire Reader: Allround ebogslæser.

Newspaper: Læs nyheder fra hele verden (incl. Danmark) gratis.

LibriVox: Gratis lydbøger af klassisk litteratur.

Spotify: Gratis musik – alle genrer.

MusicID: Identificerer al slags musik ved et tryk på en knap.

Genius: Gør det samme som Music-

ID, men tilføjer desuden tekst til sangene:

Musi: Gemmer alle de bedste videoer og film fra YouTube, man kan endda lave sine egne lister alt efter indhold

EasyReader: Kan lave tekst om til tale og omvendt. Genial for ordblinde o.lign.

Booking: Anmeldelser og værelsesbestilling for hoteller i hele Europa.

Trans Browser: Oversætter fra alle sprog til alle sprog.

Sidst skal det nævnes, at der findes et hav af spil og opgaver, som kan udfordre brugerne og holde deres hjerneceller sunde og spændstige.



DIGITALISERING

Af Michael Thierry

En digital verden er en verden i tal. Ikke en verden af kød og blod. Ikke en verden af ånd. Og cifre er ikke fysik.

Med andre ord, en digital verden har meget lidt med den virkelige verden at gøre. Den er en kunstig verden skabt af mennesker og er nu på vej til at skabe sig selv.

Men den er praktisk, på samme måde som tallet var det, da mennesket opfandt det. Når alt og alle er overvåget, er det let at finde forbryderne.

Hvad er det digitaliseringen kan, der er så tillokkende? Den kan systematisere, organisere, kommunikere og nu også skabe mere effektivitet end noget andet system, verden har kendt. Vi kan kommunikere med alt og alle over alle afstande. Vi kan skabe systemer, der kan bruges af alle, og som i udgangspunktet stiller alle lige. Vi kan organisere os på et splitsekund på tværs af alle grænser. Vi kan systematisere en ellers på alle måder uoverskuelig verden. Og måske kan vi snart leve med armene over kors i forventning om, at verden skaber sig selv.

Så. Lyder det ikke bare som løsningen?

Måske. To spørgsmål rejser sig:

- Hvad sker der, når noget kunstigt bliver gjort til grundlag for livet?
- Hvem er vi?

Hvad sker der, når man udfaser naturen, den menneskelige hjerne og transcendensen (Gud). Og dernæst melder spørgsmålet sig, om alle i samfundet benytter digitaliseringen på samme måde? Og har alle lige meget glæde af den? Eller skaber den nye skel i samfundet? Atomenergi kan bruges på to måder. Konstruktivt og destruktivt.

Når noget kunstigt danner grundlag for livet, betyder det for det første, at omgivelsernes rolle reduceres. Digitaliseringen ændrer på, hvad et menneske er. Hvis man mener, at mennesket bør være i centrum – og det gør vi jo – betyder digitaliseringen, at menneskets opmærksomhed i langt højere grad end tidligere rettes mod det ydre, mens menneskets indre langsomt men sikkert overtages af behandlere.

Menneskets indre tørrer ud samtidig med, at dets ydre bombarderes. Der er ikke længere tale om et for mennesker fælles grundlag.

Verden konstrueres efter behag. Og individuelt. Hver kan få sin verden at leve i. Det kan lyde fristende.

Men spørgsmålet er, om det tilfredsstillende alle menneskets behov. Kan vi slippe tanken om, hvem vi er, hvad vi er, og hvor vi er? For det andet gør det tilværelsen tidløs. En kunstig verden rækker hverken fremad eller tilbage. Forudsætningen fortaber sig. Og dermed er der ikke længere noget at forstå. Alt er oplevelse.

Og hvem er vi? Er det virksomhederne, er det statsmagten (politikere), eller er det det helt almindelige menneske?

Først og fremmest er vi os alle sammen. På det samfundsmæssige plan er der tale om en revolution. En informationsrevolution. Den 3. i menneskets historie.

Den første var, da vi fik skriftsproget. Den 2. er bogtrykkkunsten. Og nu den 3. internettet.

I alle tilfælde er det revolutionerende udvidelsen af den kreds af mennesker, der har adgang til informationer, og som insisterer på at gøre brug af den nye viden.

Pludselig vil alle gøre opmærksom på deres tilstedeværelse. Alle vil have et ord med på vejen. Med ét er samfundsdeltagelsen spredt mere ud, end den har været på noget tidspunkt i menneskets historie. Og det stiller samfundet over for den

Hvad sker der, når man udfaser naturen, den menneskelige hjerne og transcendenten (Gud).

Og dernæst melder spørgsmålet sig, om alle i samfundet benytter digitaliseringen på samme måde?

Og har alle lige meget glæde af den? Eller skaber den nye skel i samfundet?

Michael Thierry

største opgave, noget samfund nogensinde har stået over for.

Teknologietikeren James William (1982-) har sikkert ret, når han siger, at den menneskelige opmærksomhed er den vigtigste moralske og politiske opgave. Det åbne digitaliserede samfund forudsætter, at alle borgere i en eller anden udstrækning føler ansvar for helheden.

Men det er også tydeligt, at digitaliseringen bruges forskelligt alt efter, hvilken rolle man har i samfundet. For erhvervslivet har digitaliseringen betydet helt nye muligheder. Helt nye produkter og helt nye produktionsformer. Der kan produceres mere og hurtigere, og der kan sælges mere ved hjælp af digitaliseringen. Digitaliseringen har øget verdens rigdom, fordi vi er parate til at betale for det, den kan. Det er forudsætningen for enhver samfundsøkonomi.

Kunst har kun pekuniær værdi, fordi nogen er parat til at betale for den. Digitaliseringen er underlagt den

samme lov. Holdt vi op med at anse digitaliseringen for værdiskabende, ville den dø ud af sig selv.

Den almindelige borger bruger mest digitaliseringen til øget kommunikation. I alle sammenhænge. Fra det fordummende til det mere seriøse. Men én ting er fælles for alle brugere. Brugen optager meget tid og har alene af den grund ændret borgernes adfærd mod fiktionen – i dette tilfælde cyberspace – og væk fra omkringliggende realiteter. Det er simpelthen blevet lettere at lyve om al ting. Især for sig selv. Det digitale rum er særdeles rummeligt. Og hvorfor vælge knasten, når der er træ i metermål.

De, der med størst energi har kastet sig over anvendelsen af digitaliseringens landvindinger, er staterne. Statsmagten ser nye muligheder. Ikke så meget for at betjene borgerne som for at kontrollere dem. Digitaliseringen har accelereret en bevægelse, der allerede var i gang fra ledelse til styring. Den tidligere regering samarbejdede med en

gruppe i Silicon Valley, der mente, det var muligt at skabe et samfund, der, når det først var gennemdigitaliseret, kunne køre af sig selv. Det handlede om at eliminere den menneskelige faktor. Netop den, som er årsag til fejl. I det gennemdigitaliserede samfund vil alle blot skulle udføre en given opgave. Ikke definere den. Siden har statsmagten lagt det ene digitale system efter det andet ned over borgernes arbejds- og hverdagsliv. Borgernes rolle bliver i stadig højere grad at tilpasse sig systemerne. Og borgerne bruger stadig mere tid på at opfylde de krav, systemerne stiller. Fra at være den, hvorom alting drejer sig, er borgeren ved at blive problemet.

Det er den pæne statsmagt.

Den mindre pæne er den, der åbenlyst bruger de nye digitale muligheder til at kontrollere borgerne. I Kina følger staten den enkelte borger digitalt. Her får man point efter sin sociale adfærd. Point, som afgør ens skæbne i samfundet – bl.a. uddannelsesmuligheder.

Og hvad med de gamle? De hægtes af. Det er de blevet i mange år. Blot mærkes det mere i dag, fordi verden udvikler sig i et stadig hurtigere tempo.



Kvindestemmer 2024:

Folkevirke *byder* på store oplevelser

Lørdag den 16. marts slås dørene op for **Kvindestemmer '24**.

Som sædvanligt gennemføres arrangementet på spillestedet "Hotel Cecil" i Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10 i København.

Folkevirke har i samarbejde med Kvinder i Musik og Kvindelige Kunstneres Samfund sammensat et alsidigt program af meget høj kvalitet. Årets program er under udarbejdelse, men allerede nu kan det afsløres, at **Shadi Bazeghi** har sagt ja til at medvirke ved Kvindestemmer. Hun vil tale om udfordringer ved at oversætte Forough Farrukhzad, fortælle om hendes liv og læse lidt op.

Saxofonist Pernille Bevort vil optræde sammen med en bassist.

Desuden kommer **væver og tekstilkunstner Vibeke Lindhart**.

Dørene åbnes **kl. 11.30** og **kl. 12.00** introduceres Kvindestemmer af **kunsthistoriker og redaktør Lisbeth Tolstrup**.

Det bliver i 2024 17. gang, at Kvindestemmer bliver gennemført.

Prisen bliver igen **100 kroner**. Billetter købes ved indgangen.

Café: Der kan købes sandwich, kage, øl, vin, vand, the og kaffe.

Se flere oplysninger om kunstnerne på www.folkevirke.dk

Ret til ændringer forbeholdes.

Væver og tekstilkunstner Vibeke Lindhart.



Saxofonist Pernille Bevort.



Forfatter Shadi Bazeghi.





Folkevirke udstiller på Københavns Rådhus:

Folkevirke klar med stor demokratiudstilling

Af Annemarie Balle, redaktør

Gennem et par år har Folkevirke arbejdet i både Danmark og internationalt med demokratispørgsmål med udgangspunkt i, hvordan man stemmer til parlaments- og folketingsvalg.

Folkevirke har sideløbende haft flere debatter om netop demokrati og om, hvordan vi alle kan være med til at sikre et levende demokrati, som alle er med til at bidrage til.

På forsommerens Folkemøde på Bornholm stod Folkevirke for en debat under overskriften "Demokrati på mange måder", hvor Bertel Haarder deltager.

I de kommende måneder tager Folkevirke også fat på at skrive en folder, som kan være med til at give nydanskere en bedre forståelse af, hvordan det danske samfund fungerer – med bl.a. de mange demokratiske funktioner og det rige foreringsliv.

Først i 2024 får Folkevirke mulighed for at vise en større udstilling på Københavns Rådhus. Her vil Folkevirke have fokus på stemmesedlerne og den demokratiske proces, der knytter sig til deres udformning. En udformning, som måske kan gøres mere demokratisk både her i landet og internationalt.

Udstillingen vises i perioden den 23. januar til den 4. februar 2024 i Københavns Rådhus' store hall. Der planlægges en stor åbningsfest den 23. januar. Tidspunkt og nærmere detaljer sendes ud snarest.

I forbindelse med udstillingen vil Folkevirke desuden arrangere forskellige events. De er under planlægning lige nu, så følg med på Folkevirkes hjemmeside og læs mere om aktiviteterne i Folkevirkes nyhedsbreve.

I forbindelse med udstillingen vil Folkevirke lægge forskelligt materiale frem – bl.a. en ny flyer, som er

under udarbejdelse, samt forskellige numre af kulturtidsskriftet "Folkevirke".

Flyeren skal udarbejdes med en forside, som alle folkevirke-kredse i landet kan bruge, og bagsiden gøres så aktuel og lokal af de enkelte kredse. Folkevirkes forretningsudvalg har drøftet ideen og fået opbakning fra flere kredse om, at det kunne være en fin måde at få profileret Folkevirke på.

Den endelige udformning af flyeren bliver sendt ud til alle kredsbestyrelser samt andre interesserede, så alle kan komme med kommentarer og input til, hvordan den endelige udformning kan blive bedst mulig.

På gensyn til et aktivt folkevirke-efterår!

GODDAG TIL DANMARK



Folkevirke vil under overskriften "En guide til det danske samfund" i de kommende måneder udarbejde et hæfte, som kan fungere som en indføring i det danske samfund.

Folkevirke vil med hæftet gøre det lettere for nydanskere at sige "Goddag til Danmark".

Hæftet har som målgruppe besøgende og nye medborgere, som

kommer til Danmark med en anden kulturel baggrund end dansk. Det kan for udlændinge med en anden kulturel baggrund end dansk/nordisk nemlig være svært at finde rundt i det danske samfund – især er det svært for mange at aflæse kulturelle koder og normer.

Folkevirke er lige nu i gang med at samle deltagere med erfaringer i og viden om det danske samfund samt deltagere med indsigt i de problemer, som nydanskere jævnligt støder ind i. **Så sidder du med en viden om dette område eller er interesseret i at drøfte det, så kontakt Folkevirke i løbet af de kommende uger.**

Arbejdsgruppen vil desuden bestå af deltagere, som på egen krop har erfaret, hvordan det er at blive en del af det danske demokrati.

Som indledning til projektet vil gruppens arbejde starte med nogle samarbejdsøvelser, så vi kan lære hinanden at kende. I vores efterfølgende arbejde vil vi bl.a. følge reglerne for den demokratiske samtale. Inden en godkendt version af hæftet færdiggøres, vil indholdet blive drøftet i forskellige fora inden for målgrupperne. Hæftet skal skrives på både dansk, engelsk og et tredje sprog, som endnu ikke er besluttet. Dansk er valgt, fordi hæftet så kan bruges af etniske danskere, som indgår i samspil med to-sprogede – fx mentorer, hjælpegrupper og på arbejdsmarkedet – og derved kan flest mulige blive mere opmærksomme på de faldgruber, man som nydansker let falder i.

FOLKE  **VIRKE**
Social, kulturel og politisk oplysning

Brug Folkevirke til:

- ✓ At få inspiration og ny viden i de 4 årlige temablade!
- ✓ At deltage i debatter og vidensdeling i studiekredse!
- ✓ At deltage i rejser og studieture i ind- og udland!
- ✓ At deltage i generationstræf!
- ✓ At dyrke interesser og udvide din horisont igennem workshops og rundbordsdebatter!
- ✓ At blive klogere på dig selv og verden!
- ✓ At møde mennesker med andre holdninger og anden baggrund!

Årligt kontingent: 400 kr.

Du kan læse nærmere om Folkevirke på www.folkevirke.dk

Smag på livet!

Folkevirke er et forum, hvor vi gennem dialogen søger at sprænge rammerne for egne og andres forståelser og billeder af virkeligheden.

Vi lever i et multikulturelt samfund, hvor værdisæt, trosretninger, politiske overbevisninger og holdninger kan være forskellige fra vore egne. Gennem dialog og samtale kan vi blive klogere på os selv, vores egen hverdag – og på andre og deres hverdag!

Folkevirke har spot på og arbejder på tværs af alle skel – sociale, kulturelle, politiske, geografiske, religiøse og aldersmæssige og ønsker en forpligtende, åben og fordomsfri dialog.

Folkevirkes formål er at bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. Man ønsker at fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces.

Folkevirke har kredse flere steder, og de planlægger aktiviteter lokalt, mens Folkevirkes kontor i København planlægger større møder i samarbejde med interesserede, som brænder for en god idé.



Folkevirke på Folkemødet på Bornholm:

Nødvendig *debat* om demokrati

Folkevirke havde i år et spændende debatmøde på årets Folkemøde på Bornholm. Tidligere minister Bertel Haarder havde en livlig debat med Folkevirkes landsformand Annemarie Balle og deltagerne.

Som oplæg til debatten fortalte Annemarie Balle bl.a. om demokrati som livsform og lagde op til debat om, hvorvidt danske stemmesedler til Folketingsvalg eventuelt kan udformes mere demokratisk. Rundt om i Dansk Folkeoplysnings debattelt var der ophængt eksempler på stemmesedler fra hele verden – både meget demokratiske stemmesedler og de mindre demokratiske fra fx Nordkorea og en fra den tyske folkeafstemning den 13. marts 1938. Teksten på stemmesedlen lød: "Er du enig i Østrigs genforening med Det tyske Rige, som blev fuldbyrdet 13. marts 1938, og stemmer du på vor fører Adolf Hitler?".

Valgdeltagelsen var officielt på 99,5% med 98,9% ja-stemmer.

Bertel Haarder lagde veloplagt ud med at fortælle, at han ikke var enig med Hal Kochs syn på demokrati som livsform, men i stedet var meget enig med teologen K. E. Løgstrups syn på demokrati. Nemlig at det er en skikkelig måde at være uenig på.

Som dynamo i debatten under overskriften "Demokrati på mange måder" havde Folkevirke medbragt havespillet KlodsMajor. På hver af de mange klodser var der indgrave-ret et ord, som kan have betydning for demokratiet. Ideen var så, at



Der blev lyttet interesseret til Folkevirkes debat om demokrati på Folkemødet. Her forklarer tidl. minister Bertel Haarder (t.v.) sin grundholdning til de demokratiske udfordringer. T.h. ses Folkevirkes landsformand og meddebattør Annemarie Balle.

man skulle se, hvor mange dele af demokratiet, som kan undværes, før demokratiet – tårnet med klodser – vælter.

Bertel Haarder kommenterede de mange ord og knyttede sine kommentarer til. Han mente bl.a., at ord som "andelsbevægelse" og "undersigningspligt" er meget nødvendige for et demokrati. Helt naturligt knyttede begreber som "foreningsfrihed" og "forsamlingsfrihed" sig også til begreber, som Bertel Haarder anså som meget nødvendige for et levedygtigt demokrati.



Da debatten faldt på "åbne retssager", var Bertel Haarder helt klar i sin holdning. Det var ikke nødvendigt for et demokrati.

For, som han uddybede det, så kan der være forhold som fx nu med FE-sagen, hvor det er umuligt i forhold til statens sikkerhed at gennemføre åbne retssager.

I forlængelse af spillet med de mange demokratibegreber udfoldede der sig en livlig debat med de engagerede Folkemødegæster.

Med deltagelsen på Folkemødet fik Folkevirke markeret sig som en forening, hvor engagerede medlemmer mødes, og hvor man med K. E. Løgstrups ord også på en skikkelig måde kan være uenig.

En væsentlig pointe i disse år, hvor det er vigtigt, at meninger kan brydes samtidig med, at venskaber fastholdes.



**Landet over
tilrettelægger Folkevirke
møder, foredragsrækker,
studiekredse, temamøder,
kurser og lejre,
hvor alle kan deltage.**

Ved redaktionens slutning
forelå der oplysninger
om disse arrangementer.

Mere detaljerede oplysninger kan fås
ved henvendelse til
Folkevirkes kontor,
Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal,
1153 København K,
telefon 33 32 83 11
(bedst tirsdage mellem kl. 9 og 16)
eller folkevirke@folkevirke.dk

Desuden kan der ses en opdateret oversigt
over arrangementer på Folkevirkes
hjemmeside www.folkevirke.dk

Du kan også følge Folkevirke på Facebook.

Folkevirkes møder former sig som
åbne debatter om aktuelle emner,
hvor deltagerne som regel
tager udgangspunkt i et oplæg.
**Folkevirkes møder er åbne
for alle interesserede!**

REGION HOVEDSTADEN

BORNHOLM

Kontakt:

Marianne Kofod Pedersen,
Svanekevej 32, 3740 Svaneke
Tlf. 56 49 21 65

KØBENHAVN

»På Folkevirke«

Niels Hemmingsens Gade 10,
1153 København K.

Folkevirke i København inviterer her i
2023 til en spændende arrange-
mentsrække, som kan opleves i et
givende samvær med andre folke-
virkebrugere.

Oplevelser, som kan deles med andre
og drøftes i et hyggeligt fællesskab.
Yderligere oplysninger om de enkelte
arrangementer samt priser fås ved
henvendelse til Folkevirke på mail
- folkevirke@folkevirke.dk
På Folkevirkes hjemmeside kan der
også findes supplerende oplysninger
om de enkelte arrangementer.

24. september kl. 12.00

Gl. Holtegaard, Attemosevej 170,
Holte. Rundvisning på udstilling af
Frederik Næblerød. Oplev den
ekspressive danske billedkunstner
Frederik Næblerød (f. 1988), når han i
efteråret 2023 indtager Gl. Holte-
gaards udstillingsrum. Gennem de
senere år har Næblerød bragt
igennem på den danske kunstscene
med tempofyldte og fantasifulde
malerier og skulpturer i et univers
befolket af monstre og sære væsner.

Oktober

Teateroplevelse på Operette-
Kompagniet.

18. november kl. 15.00

TEATRET VED SORTE HEST,
Vesterbrogade 150, København V.
Teaterstykket "Inden vi dør, synger vi
en sang". Det er en hidtil uhørt
kabaret om livets granatchok,
som man modtager på sin vej
gennem livet.

Hvordan ser livet ud, når man er
omkring de 50, og hvordan ser
det ud, når man er over 80?
Medvirkende er bl.a. Maria Stenz,
Camilla Bendix, Peter Oliver Hansen
og Olivier Antunes.

Kontakt:

Folkevirke,
Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal,
1153 København K. eller
Jeanne Bau-Madsen
Tlf. 21 27 62 19
folkevirke@folkevirke.dk

Folkevirkes Litteraturkreds i København

Mødestedet er Folkevirke,
Niels Hemmingsens Gade 10, 3. sal,
1153 København K.
Tlf. 33 32 83 11

Debatmøderne foregår på torsdage kl. 12.00-14.30.

Følgende datoer for efteråret 2023 er
aftalt af kredsens nuværende
deltagere:

**7. september, 28. september,
26. oktober, 16. november og
7. december.**

Der betales kontingent for hele
sæsonen ved kursusstart
(efterår og forår) i alt 600 kr.

Litteraturkredsen har eksisteret i
flere år, og der kommer hele tiden nye
medlemmer. Men der er plads til flere,
som har lyst til at engagere sig i en
levende og vedkommende debat.

Kontakt:

Britta Poulsen
Tlf. 46 36 56 32

KØBENHAVNS VESTEGN

Vestegnens Litteraturkreds

26. september

"Mors dreng" af Adrian Hughes.
Bogen fremlægges af Ellen Kristiansen.
Dagens digt: Ingelise Olsen.

31. oktober

"Højsangen fra Palermovej" af
Annette Bjergfelt. Bogen fremlægges
af Anne Birte Kyed.

Dagens digt: Annelise Bohn.

28. november

"Smaragdsliberen" af Anne Cathrine
Riebnitzky. Bogen fremlægges af
Birgit Kristensen.

Dagens digt: Anne Birte Kyed.

Møderne holdes den sidste tirsdag
i hver måned. Møderne holdes fra kl.
14.00 til 17.00 i Idrætsanlæggets
lokaler på Sportsvej i Glostrup.

Tilmelding og kontakt:

Formand:

Ellen Kristiansen,
Vegavænget 41, 2620 Albertslund
Tlf. 40 84 62 07

elhart08@gmail.com

Næstformand:

Ingelise Olsen,
Glentehusene 52, 2620 Albertslund
Tlf. 60 47 89 92

prebon@webspeed.dk

Kasserer:

Annelise Bohn,
Nørretofte Alle 9, 2500 Valby
Tlf. 21 68 02 42

familienBohn@hotmail.com

Revisor:

Anne Birthe Kyed,
Rendsagervej 253, 2625 Vallensbæk
Tlf. 23 41 23 36

abk@Kyed.us

REGION NORDJYLLAND

FOLKEVIRKE

VESTHIMMERLAND

11. september 2023 kl. 19.30 i AKS,
Aars Kirke/Kultur og Sognegård.

"Et nej er kun en udsættelse af et ja".
Over dette emne vil Agnethe Maa-
gaard fortælle om sit arbejde som
glaskunstner og de mange fantas-
tiske oplevelser, som dette har ført
med sig, hvor lyset altid har været
hendes sparringspartner. Hun vil
også fortælle om sin mor, som var
meget aktiv i Folkevirke, Tilde Maa-
gaard. Hun startede en daghøjskole,
Bøgelundskolen, i det gamle forsam-
lingshus i den lille vestjyske by Bonnet.
2. oktober 2023 kl. 14.00 i Farsø
Sognegård. "Mit liv som økologisk
landmand". I Himmerland nær ved
Farsø by ligger gården Hvanstrup,



som ejes af Torsten og Anne-Louise Wetche. De er 5. generation af familien Wetche på Hvanstrup og har drevet gården som økologisk landbrug siden 1997. Malkekøerne går i løsdriftstald, og mælken leveres til Thise Mejeri og sælges under betegnelsen "græsmælk". Torsten Wetche vil under foredraget nærmere gøre rede for de spændende tanker, der ligger bag.

6. november 2023 kl. 14.00 i Farsø Sognegård. En rejse til Iran fortalt i ord og billeder. Aase Lauridsen har, siden hun blev pensioneret som folkeskolelærer, rejst utroligt meget. Denne eftermiddag vil hun tage os med på en spændende rejse til Iran, hvor hun bl.a. i nogle dage boede som gæst hos et iransk ægtepar. Hun vil under sit foredrag også komme ind på kvindernes vilkår i landet.

4. december 2023 kl. 14.00 i Farsø Sognegård. Julehygge med Jættebanden: "Vi spiller til fællessang fra Højskolesangbogen og underholder med musikalske numre. Bjørn Baastrup præsenterer de enkelte indslag og kæder programmet sammen."

Entré til hvert arrangement: 90 kr. inkl. traktament.

Bestyrelsen Folkevirke Vesthimmerland:

Formand:

Tove Kristensen,
Hans Egedes Vej 120, 9600 Aars
Tlf. 98 62 66 10 / 20 87 64 12
tovekaren120@gmail.com

Næstformand:

Else Thirup,
Gl. Ullitsvej, 9640 Farsø
Tlf. 23 25 28 17
elsethirup@hotmail.com

Sekretær:

Ellen Kahr Thomsen,
Gl. Blærevej 66, 9600 Aars
kahrthomsen@kahrthomsen.dk
Tlf. 23 62 53 96 / 98 66 62 05

Kasserer:

Iris Brink Hansen,
Nakkevej 24, Risgårde, 9640 Farsø
hanseniris4@gmail.com
Tlf. 22 87 13 09 / 98 63 60 42

Bestyrelsesmedlem:

Vacant

Suppleant:

Margrethe Dam Hansen,
Gråbølle 15, 9600 Aars
Tlf. 41 59 33 34

Revisor:

Ingrid Danielsen,
ingrid@helminghus.dk
29 92 58 92

Revisorsuppleant:

Jette Høyer

www.facebook.com/
folkevirkevesthimmerland.

REGION MIDTJYLLAND

HERNING

Møder afholdes i Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, Herning.

Møderne foregår hver anden mandag kl. 14.00-16.00 med første møde 11.09.2023 og sidste møde 25.03.2024.

Alle er velkomne til at møde en halv time, før mødet begynder.

Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor man kan nyde sin medbragte kaffe. Der er også mulighed for at købe kaffe.

Medlemskontingentet for hele sæsonen er 200,00 kr.

Hvert møde koster 40,00 kr. for medlemmer og 60,00 kr. for ikke-medlemmer. Satserne er også gældende for pensionister.

Vel mødt til en spændende sæson! Ved første møde mandag den 11. september åbner vi dørene kl. 13.00 pga. tilmelding til den nye sæson.

11. september

Sundhedsplejerske Annie Fjord, der har modtaget Florence Nightingale medaljen samt været tilknyttet Læger uden grænser, fortæller om sit arbejde med at hjælpe familier i flygtningelejre i Danmark og i konfliktzoner i verdens brændpunkter.

25. september

"Fra kedsomhed til kaos på 10 sekunder". Overlæge Maren Tarpgaard beretter bl.a. om hverdagen på akutlægebilen og akutlægehelikopteren, hvor hun arbejder.

9. oktober

"Fra kriminel til kristen – fra rocker til præst". Præst ved Herning Oase kirke Martin Bendtsen (tidligere bandidosmedlem), der sammenlagt har tilbragt mere end 13 år af sit liv i fængsel, kommer og fortæller om sit liv.

23. oktober

"Jeg måtte blive blind for at kunne se". Coach og psykoterapeut Kim Lerager fortæller om de pinsler, han måtte igennem fra sin barndom og op i voksenlivet, og som bevirkede, at han blev total blind. Efter 3 år kom Kims syn af uforklarlige årsager tilbage.

6. november

"Kunsten førte til konsultitel". Konsul for Litauen Henry Siedelman giver et historisk rids af Litauen og landets kampe for selvstændighed. Der vil også være fremvisning af litauisk kunsthåndværk.

20. november

Pensioneret politidirektør Jens Kaasgaard fortæller meget lunt og interessant om sin rejse indenfor politiet, der startede i 1977 i Hjørring og sluttede som chef for landets

geografisk største politikreds – Midt- og Vestjyllands Politi i Holstebro.

4. december

Juleafslutning med "Julens ABC". Pensioneret sognepræst Henrik Oest får os i julestemning med julequiz, morsomme julehistorier og fortællinger om julen. Der serveres julegodter.

Bestyrelse:

Formand:

Lene Lund,
Emil Resensvej 47, Herning
Mobil 29 92 58 50

Næstformand:

Iben Brock,
Spinkebjerg 31, Gjellerup, Herning
Mobil 22 12 95 53

Kasserer:

Tove Katstrup,
Karen Blixens Vej 1P, Ikast
Mobil 40 70 90 51

Bestyrelsesmedlemmer:

Tytte Vestergaard Olesen,
Laubsvej 15, Herning
Mobil 25 80 50 67

Birde Lindholm,
Sabroesvej 3D, 4. sal, dør 5,
Herning

Mobil 23 67 76 75

Suppleanter:

Hanne Østergaard,
Østre Kirkevej 38, 2. sal, Herning
Mobil 20 41 11 40

Doris de Voss,
Ørnevej 32, Herning
Mobil 21 66 06 32

REGION SJÆLLAND

ROSKILDE

Alle debatmøder holdes i Byens Hus, Lokale Tankerummet kl. 14-16.

Kontakt:

Britta Poulsen
Tlf. 23 46 45 95
britta.poulsen@privat.dk
Kirsten Rudfeld
Tlf. 29 61 28 81
rudfeld@webspeed.dk

UDLAND

GRØNLAND

Folkevirke i Nuuk

Kontakt:

Rebekka Olsvig,
Jens Kreutzmann Aqq 30,
postboks 575,
3900 Nuuk, Grønland

Folkevirke på Kulturmødet Mors:

Demokratiets *maskinrum*

Kultur
MØDET MORS

Folkevirke deltager i årets **kulturmøde** på **Mors** med et debatmøde under overskriften "**Demokratiets maskinrum**".

Mødet vil foregå på mødestedet "Hos Antje" fredag den 25. august kl. 12-13.

Folkevirke mener, at kultur er mangfoldig, og at demokrati kan udrulles på mange måder.

- For, lyder det fra landsformand Annemarie Balle, det er i mødet med andre kulturer og fremmede samfund, at man bliver klar over, hvad ens egen "kulturgrammatik" består af. Det er også i de møder, man kan

rykke sine egne grænser og komme ud af den kulturelle boble, vi alle opholder os i.

Når dørene til "Demokratiets maskinrum" lukkes op på Kulturmødet Mors, får deltagerne mulighed for at finde deres egne grænser.

Havespillet KlodsMajor afprøves under nye former.

Hver klods har fået skrevet et demokratibegreb på – spørgsmålet er så, hvor mange dele af demokratiet, der kan undværes, inden demokratiet vælter.

En anden vigtig del af det danske demokrati er folketingsvalg. Men hvor demokratiske er de danske stemmesedler egentlig?

Skal de forbedres med inspiration fra udlandet?

På Mors debatterer landsformand for Folkevirke og journalist Annemarie Balle med lærer Sipo Olesen, Hobro, som er født og opvokset i Sydafrika.

